

Maandag 11 november 1918 – enige editie

Vrijgelaten krijgsgevangenen.

Het Nederlands correspondentiebureau deelt ons mede:

Het is te verwachten, dat nu in Duitsland de krijgsgevangenen der geallieerden zijn vrijgelaten, zij zich in grote aantallen door Nederland naar hun vaderland zullen trachten te begeven. Om die beweging in goede banen te houden, zal een zeker aantal van onze troepen beschikbaar moeten blijven om daarbij de nodige diensten te bewijzen.

Rotterdam – Vluchtelingen uit Noord-Frankrijk en België.

Hedenmiddag worden met de trein van 2 u 31 aan het station Feyenoord hier uit Eindhoven 800 Franse vluchtelingen verwacht. In het ruime hotel worden ze onderdak gebracht. De Engelse stoomschepen, waarmee de zaterdag aangekomen vluchtelingen naar Dieppe zullen vertrekken, zijn hedenmiddag om 12 uur de Nieuwe Waterweg binnengekomen.

De gewezen Duitse keizer.

Officieel. Nadat bericht was ontvangen, dat de Duitse keizer, na afstand van de troon te hebben gedaan, zondag op Nederlands gebied was gekomen, werd de commissaris der koningin in Limburg opdracht verstrekt om met de gezant mr. W. J. Doude van Troostwijk, chef van het kabinet van de minister van buitenlandse zaken, en mr. J. B. Kan, secretaris-generaal in algemene dienst, die zich te dien einde naar Maastricht hebben begeven, overleg te plegen nopens de voorlopige verblijfsregeling in afwachting van nadere definitieve schikkingen.

Men meldde ons gisteren uit Arnhem:

Hedenmorgen liep hier het gerucht dat keizer Willem hier zal aankomen om zijn intrek te nemen op het landgoed Middachten. Op Middachten ontkende men, dat de keizer daar was of zou komen. Wel wist men, dat de keizer reeds in ons land was; doch waar hij zou heengaan kon ik niet te weten komen. Verscheidene journalisten en fotografen hebben de ganse dag op post gestaan bij de schipbrug, waarlangs de keizer uit Eijsden moest aankomen, doch tot hedenavond was deze hier niet aangekomen, evenmin per trein. Op Middachten vernam ik nog, dat niet onwaarschijnlijk de keizer wel door zou reizen naar het landgoed Weldow, eigendom van de broer van de graaf Bentinck van Middachten. Bepaling van een en ander was niet krijgen.

Men seinde ons gisteren uit Maastricht:

Maastricht is vandaag in rep en roer sedert het bericht zich verbreid had, dat ex-keizer Willem met gevolg en leden van de staf in 10 auto's te Eijsden was aangekomen en per extra trein over Maastricht zou komen, zag het in de buurt van het station zwart van de mensen en tot Eijsden toe waren de wegen vol wandelende en fietsende nieuwsgierigen. Om 10 uur gingen twee locomotiefjes en een bagagewagen met inspecteur De Bruyne naar Eijsden om de vroegere vorst naar hier te brengen.

Tot nu toe echter wordt op nadere bevelen gewacht en vertoeft de gast in de inmiddels uit Visé aangekomen Duitse keizerlijke trein met negen salonrijtuigen. Toen de ex-vorst aankwam, droeg hij het generaalsuniform; thans was hij in burger. De bewaking is opgedragen aan een afdeling militaire wielrijders.

Inmiddels hoor ik zojuist, dat de trein morgenvroeg om 9 u 25 uit Eijsden zal vertrekken, om 9 u 45 te Maastricht aankomen en dat de plaats van bestemming zal zijn Maarn bij Utrecht. Een gerucht, dat de kroonprins erbij zou zijn, schijnt ongegrond, wel de jongste prins en generaal von Falkenhayn.

De 10 auto's staan omgeven door hoezen op een aparte goederentrein.

Hedenmorgen wandelde de ex-keizer op het perron. Te Eijsden heerst een opgewonden stemming. Alle herbergen zijn om 3 uur gesloten. De grens te Moelingen wordt alleen door de Nederlandse grenswacht bewaakt. In België schijnt het onder de Duitse bezetting te gisten en trachten de Duitsers langs de kortst mogelijke weg naar huis terug te keren.

Heden seint men ons uit Maastricht:

De commissaris der koningin in Limburg baron van Hoevel tot Westerflier is hedenmorgen per auto naar Eijsden gegaan. Om 9 u 45 kwam de keizerlijke trein binnen, het station was gesloten. Op het perron bevonden zich de burgemeester, de commissaris van politie, de vice-regeringscommissaris Major van Dijk, kapitein der marechaussee Schreuder. De pers had toegang tot het tweede perron.

Langs de weg was het zwart van de mensen. De keizer vertoonde zich niet, de regeringsdeputatie ging mee met de trein. Om 9 u 55 verliet de trein, die uit 13 wagons bestond, nadat er een nieuwe locomotief voor kwam, het station. De mensen langs de weg hieven luid gejoel aan. Om half twaalf kwam de trein met de auto's, die naar Arnhem gedirigeerd worden. De keizerlijke trein gaat naar Maarn.

Gisterenmiddag zijn enige autoriteiten, onder wie de Duitse gezant in Den Haag, naar Maastricht gegaan.

De wapenstilstand getekend.

Parijs, 11 november. Het volgende draadloze telegram is opgevangen:

De Duitse gedelegeerden voor de wapenstilstand aan het Duitse opperbevel om medegedeeld te worden aan alle autoriteiten, die er belang bij hebben. De wapenstilstand is hedenmorgen om 5 uur getekend (Franse tijd). De termijn voor de ontruiming is met 24 uur verlengd, voor wat betreft de linker Rijnsoever en verder nog met vijf dagen, zodat de totale termijn 31 dagen is. De wijzigingen, aangebracht in de tekst die door Halldorf was overgebracht, zullen draadloos gemeld worden.

Onbekend station, 10 november. De Duitse gevolmachtigden bij het opperbevel van de geallieerden zullen vandaag tussen half zeven en negen uur 's avonds bij Chimay de Duitse linies overschrijden. Het zijn majoor von Boeticher, luitenant Koerbler, geheimrat Frisch en dr. Melchior. De twee laatstgenoemden zijn civiele commissarissen voor de kwesties van voeding. Men verzoekt begeleiding en staken van het vuren in het betrokken rayon.

De wapenstilstand van Le Franc Port.

Parijs, 10 november. De plaats, waar de onderhandelingen over de wapenstilstand gevoerd worden is het kasteel van Franc Port. (De enige plaats van de naam Franc Port, die we hebben kunnen vinden, is Le Franc Port, in het departement van de Oise, ongeveer 6 km ten oosten van Compiègne. Het komt ons waarschijnlijk voor, dat dit plaatsje bedoeld is en dat de wapenstilstand dus in de geschiedenis zal heten: de wapenstilstand van Le Franc Port. Redactie).

De plaats van de vredesonderhandelingen.

Londen, 10 november. Verscheidene kranten hebben in de laatste tijd van gedachten gewisseld over de vraag, waar de vredesconferentie gehouden zou worden. Alle waren het erover eens, dat van een onzijdige plaats geen sprake kon zijn en dat hetzij Versailles, hetzij Brussel het waarschijnlijkst was.

De voorwaarden voor de wapenstilstand.

Berlijn, 10 november. Uittreksel van de voorwaarden voor de wapenstilstand, welke voorwaarden 6 uur na ondertekening van het verdrag van kracht worden.

Ontruiming van België, Frankrijk en Elzas-Lotharingen binnen 14 dagen.

Duitse troepen, die daarna in dat gebied worden aangetroffen, worden geïnterneerd of gevangen genomen.

Uitlevering van 5000 kanonnen, 30.000 machinegeweren, 2000 vliegtuigen, 3000 mijnwerpers.

Ontruiming van het gebied aan de linkerzijde van de Rijn, met bezetting van Mainz, Koblenz en Keulen door de geallieerden, alsmede een kring om die steden met een straal van 30 km.

Op de rechteroever van de Rijn wordt een neutrale zone afgebakend ter breedte van 30 tot 40 km. De ontruiming van dit gebied moet plaats vinden binnen 11 dagen.

Van de linkeroever mag niets worden weggevoerd. Alle fabrieken en spoorwegen moeten intact worden gelaten. Uitlevering van 5000 locomotieven, 150.000 wagons en 10.000 auto's.

Duitsland moet voor het onderhoud van de bezettingstroepen der geallieerden zorgen.

Alle troepen uit het oosten moeten worden teruggetrokken tot op de grenzen van 1914.

De verdragen van Brest-Litovsk en Boekarest worden geannuleerd.

Onvoorwaardelijke capitulatie van Duits Afrika.

Teruggave van de gelden van de Belgische bank en het Russisch-Roemeense goud.

Duitsland levert de krijgsgevangenen uit. Zulks zonder wederkerigheid.

Uitlevering van 100 duikboten, 8 lichte kruisers en 6 dreadnoughts. De overige oorlogsschepen worden ontwapend en onder bewaking gesteld van de geallieerden in neutrale of geallieerde havens.

Er wordt zekerheid gegeven van vrije doorvaart door het Kattegat.

Opruiming van de mijnenvelden en bezetting door de geallieerden van alle fronten, die de doorvaart zouden kunnen verhinderen.

De blokkade wordt gehandhaafd.

Opheffing van alle maatregelen van de zijde van Duitsland, die de neutrale scheepvaart belemmerden.

De duur van de wapenstilstand is 30 dagen.

De onderhandelingen over de wapenstilstand.

Parijs, 10 november. Over de moeilijkheden, die de Duitse koerier, kapitein Helldorf ondervond, wordt nog het volgende bekend: nadat

hij door de Duitse gedelegeerden was aangewezen om de tekst der voorwaarden naar buiten brengen, verliet hij in een automobiel het kasteel van Franc Port en werd naar de Franse linies gebracht om over de weg La Chapelle-Chimay naar Spa te gaan. Maar een intens bombardement was weer begonnen van Duitse kant en het was voor kapitein Helldorf onmogelijk de linie te overschrijden. Op verzoek van de Duitse gedelegeerden waarschuwde een Frans draadloos station het Duitse commando. Maar het verdubbelde in hevigheid. Men vroeg zich af, wat er gaande was. Toen de nacht inviel bleven de Duitse batterijen maar voortgaan de weg van La Chapelle-Chimay te beschieten. De Duitse gedelegeerden opperden om de koerier per vliegtuig te zenden. Maarschalk Foch stemde er in toe, op voorwaarde, dat het Duits commando zich zou verbinden niet op het Franse vliegtuig te schieten. Het Duits commando, van het plan in kennis gesteld, antwoordde onmiddellijk, dat het vrije doortocht verleende aan het Franse vliegtuig en dat de bevelen gegeven werden, dat geen enkel Duits vliegtuig het Franse zou aanvallen en dat er ook niet op geschoten zou worden. Ter herkenning zou het Franse vliegtuig twee witte wimpels duidelijk zichtbaar moeten dragen.

Weldra stond een Frans vliegtuig, bestuurd door een officier-vlieger klaar, om op het eerste bevel te vertrekken. Op dat ogenblik kwam een nieuw draadloos Duits bericht, hetwelk aankondigde, dat de bevelen tot staken van het vuren uitgevoerd zouden worden. En bijna onmiddellijk daarop zwegen de Duitse kanonnen. Kapitein Helldorf steeg toen weer in zijn auto en reed weg. Het was toen 3 u 20 in de namiddag. Generaal Winterfeldt seinde draadloos, dat de koerier vertrokken was. In de avond nog kwam hij te Spa aan. Hij werd hedenmorgen op het kasteel Franc Port terug verwacht.

De vijandelikheden gestaakt.

Parijs, 11 november. Maarschalk Foch heeft aan het opperbevel geseind, dat de vijandelikheden over het gehele front zullen worden gestaakt, te beginnen heden, 11 november, om 11 uur 's ochtends, Franse tijd. Tot nader order zullen de Franse troepen de linie, op die dag en dat uur bereikt, niet overschrijden.

Berlijn, 11 november. De vijandelikheden moeten om 11 u 35 's ochtends op het gehele front worden gestaakt. De voorste linie mag van dat ogenblik af niet meer worden overschreden.

Verdere bevelen zullen volgen.

Was getekend het algemeen opperbevel.

Verbroedering op het westelijk front?

Leipzig, 10 november. Een gisteravond uit het westen aangekomen militair verzekert de Leipziger Abendzeitung, dat het kort voor zijn vertrek op ettelijke plaatsen van het westelijk front tot grote verbroederingstonelen tussen Duitse en Franse afdelingen is gekomen, waarbij rode vlaggen ontplooid, en socialistische liederen gezongen werden. Al voor vier dagen zouden daarbij Franse troepen, tot vier divisies behorend, aan het muiten zijn geslagen, zodat Foch ze in alle haast achter het front moest terugnemen. Elders hebben zich gelijksoortige tonelen afgespeeld.

Sas van Gent, 11 november. Vanmiddag om 12 uur maakten de enkele achtergebleven Duitse soldaten met de voorste Belgische soldaten een rondedans op de markt van Zelzate.

Londen, 9 november. Officieel Brits bericht omtrent de operaties in België.



De Belgische troepen houden de westelijke oever van het kanaal Terneuzen-Gent bezet, van de Nederlandse grens tot het station van Gent.

Het Franse leger is opgerukt aan de overkant van de Schelde en heeft, aanmerkelijke tegenstand ten spijt, Melden en het noordelijk deel van Meers bezet. Het zuidelijk deel van die plaats werd door de Britten ingenomen.

Ook de hoogten van Koppenberg ten oosten van Melden zijn bezet.

Londen, 11 november. Officieel: we houden contact met de vijand, die op het hele front in aftocht is, we hebben de buitenwijken van Bertaimont en Mons bezet en Ronse ingenomen.

Londen, 11 november. Officieel Belgisch stafbericht: de Belgen zijn tegenover Semmerzake de Schelde overgestoken.

Levendig geweervuur in de buitenwijken van Gent.

Londen, 9 november. Officieel avondbericht: op het gehele Britse front rukken onze troepen vooruit en wijkt de vijand snel.

Rechts ontmoeten het derde en vierde leger, die aan weerskanten van de Samber opmarcheren naar de Belgische grens, maar weinig georganiseerde tegenstand.

In het centrum is het eerste leger aan beide zijden van het Bergen-Condékanaal snel opgeschoten. Ten zuiden van het kanaal trokken onze troepen over de spoorlijn Maubeuge-Bergen en naderen ze Bergen.

Ten noorden van het Bergen-Condékanaal heeft de linkervleugel van het eerste leger samen met de rechterdivisies van het vijfde het gebied tussen de Schelde en het Antoingkanaal gezuiverd, waarbij

Peruwelz genomen, en het Antoingkanaal ten zuiden van deze plaats overschreden werden.

Op de linkervleugel hebben het tweede en het vijfde leger de oostelijke oever van de Schelde langs geheel het front bezet.

De troepen van het vijfde leger namen Antoing en Doornik en vorderden ten oosten van die plaatsen.

Verder noordwaarts nadert het tweede leger Ronse.

De oorlogstoestand.

De wapenstilstand is vanochtend om 5 uur te Franc Port getekend en, na een oorlog van vier jaar en drie maanden, is vanochtend om 11 uur de strijd gestaakt. Die strijd was de laatste tijd al beperkt tot een algemene achtervolging, van de merendeels zonder verband terugstromende Duitse legers, die even plotseling, maar ook even radicaal in een staat van ontbinding zijn geraakt als de Oostenrijks-Hongaarse. Ditmaal voorkomt de wapenstilstand de aanval op een leger, dat de strijd heeft opgegeven.

De voorwaarden van de wapenstilstand zijn opgemaakt, voordat de revolutie in Duitsland zich had voltrokken, en voordat het leger zich was begonnen te ontbinden. Op dit ogenblik schieten ze ver voorbij hun doel. Dat doel was, zoals president Wilson had aangekondigd, Duitsland buiten staat te stellen om de strijd te hervatten. Op het ogenblik zou Duitsland ook zonder de bezetting van de linker Rijnsoever enz. volslagen buiten staat zijn, om de oorlog te hervatten.

Uit de aanvullende berichten is duidelijk geworden, dat binnen 19 dagen de Duitse legers uit Frankrijk en België en binnen 12 dagen daarna over de Rijn moeten zijn. Deze verlengde termijn is een kleine verzachting van de voorwaarden, en wij vatten dit op als een teken,

dat de geallieerden inzien, dat de gestrengheid van hun eisen door de gebeurtenissen min of meer overbodig zijn gemaakt.

Natuurlijk moest de Duitse regering de voorwaarden aanvaarden, er was geen keuze.

Havas meldt, dat de Duitse vredesgedelegeerden, nadat Foch hen de lijst had voorgelezen, begonnen opmerkingen te maken over de onuitvoerbaarheid van punten van de tweede orde. Ons komt dat heel begrijpelijk voor. Men leest toch in de voorwaarden dat de blokkade voortduurt. In zoverre is er dus geen wapenstilstand, de blokkade was een oorlogsmaatregel. Duitse schepen zullen verder mogen worden geëskaapt. De voortzetting van deze hongerblokkade, die Duitsland te gronde heeft gericht, en die het alleen door een wijdvertakt ingewikkeld stelsel van productie en verkeer mogelijk heeft gemaakt tot dusver het Duitse volk zeer onvoldoende te voeden, gaat gepaard met de eis tot het onderhouden van de geallieerde bezettingstroepen en de onmiddellijke uitlevering van een zeer aanzienlijk deel van spoorwagematerieel, dat immers voor de terugkeer der troepen toch ook ternauwernood zou kunnen worden gemist, welke terugkeer toch een crisis in de verdeling van levensmiddelen zou ten gevolge hebben gehad. Deze eis is – geheel afgezien nog van de ethische kritiek, die men er op zou kunnen op uitoefenen – zeer gevaarlijk.

Men meldt ons uit Maastricht:

Te Spa, waar het Duitse hoofdkwartier is gevestigd, moeten onlusten zijn uitgebroken onder de militairen. Op enkele gebouwen is de rode vlag gehesen. Ook in andere plaatsen zouden de Duitse militairen aan het muiten zijn. Overall in België waar nog garnizoenen ligt schijnt het te broeien en de mensen willen langs de kortst mogelijke weg naar huis. De kroonprins had ook te Visé moeten aankomen om met de

keizer te vluchten, doch hij was niet aan de trein. Enige leden van de generale staf vergezelden de keizer.

Het Duitse hoofdkwartier meldde gisteren, dat de vijand de terugtrekkende bewegingen van de Duitse legers volgt.

Het Franse bericht maakte melding van achtervolging. De Fransen waren ten noorden van de Oise 17 km ten oosten van Avesnes. Ze hadden Bailieues en Celles in België gepasseerd en de zoom van het bos van Signy niet bereikt. Ten westen van de Maas waren de Fransen twee en een halve kilometer ten noorden van Charleville. Ten oosten van de Maas hadden de Duitsers vergeefse tegenaanvallen gedaan in de nabijheid van Donchéry.

Van de Zeeuws Vlaamse grens.

Onze bijzondere correspondent meldt ons uit Sas van Gent:

Bij de wereldschokkende gebeurtenissen wekt het misschien nog belangstelling te vernemen, dat het uiterste punt van de linkervleugel der geallieerde legers en de achterhoede van het op Antwerpen terugtrekkende Duitse leger hier heden nog de ganse dag in Zelzate tegenover elkaar gestaan hebben, gescheiden door het kanaal naar Gent. De artillerieactie is heden geenszins minder heftig geweest dan de vorige dagen. Een paar maal zijn geallieerde vliegtuigen met afweergeschut beschoten, eenmaal namen we een luchtgevecht waar. Hedenavond om 10 uur, nu ik dit sein, met tussenpozen zwaar artillerievuur, dat steeds enkele minuten voortduurt. Nog steeds staan in het westelijk terrein Duitse patrouilles met mitrailleurs tegenover de Belgen.

De Duitse bezetting in België te Overslag, tussen Zelzate en De Klinge, is teruggetrokken. Bij het donker worden vernamen we in Zelzate het geluid van een menigte terugtrekkende karren. Het vermoeden

bestaat, dat de Duitsers vannacht Zelzate vrijwillig zullen ontruimen. De Duitse soldaten hier gehoorzamen nog steeds aan hun officieren.

De Nederlandse militaire autoriteit heeft zich in verbinding gesteld met de Duitse commandant in Zelzate over de voorgenomen inundatie. De Duitse commandant heeft geantwoord, dat hiervan voorlopig niets zou komen.

Vannacht is het hier tussen de uitlopers van de beide vijandelijke legers nog tot iets als een apotheose gekomen. Onbewust van de evolutie in Duitsland, van de vlucht van hun onttroonde keizer en de kroonprins over de Nederlandse grenzen, hielden die paar Duitse regimenten nog onvervaard stand aan het kanaal onder het moorddadig vuur der vijandelijke batterijen, die tot dicht aan de westelijke oever waren vooruit gebracht. Onder de flonkerende sterrenhemel lag de roerloze vaart en herhaaldelijk werd het voorterrein opgeklaard door de verraderlijke lichtkogels, gingen de seinen als vuurwerk omhoog, zochten de zoeklichten de nacht af en de weiden in de wijde omtrek, waarin angstig de verwinterde bomen stonden, de zwarte huizen, de zielige grenswoninkjes met een schuw verlicht venstertje. Van beide kanten laaiden de vlammen uit de vuurmonden, plofte de donder van de inslaande granaten en de grond dreunde onder onze voeten. De lucht trilde om ons heen, terwijl eindeloos kermend en sidderend de projectielen voortijlden langs te nachthemel. Bij honderden en honderden werden ze over Zelzate heen gedonderd op de aftochtwegen van het Duitse leger. Een ontstellende laaiende brand stond als een vagevuurpoort hoog open tegen de zuiderkom en brullend ijlden de granaten af op hun prooi, raakten herhaaldelijk de Zelzaatse toren, die slank verrees tegen de gloed. Er werden bommen geworpen. Schrik op schrik. De machinegeweren sloegen hun demonische roffels, tot opeens de stilte, de duisternis inviel van de schone sterrennacht.

"We nemen de vredesvoorwaarden niet aan", had de kleine Duitse bezetting gezegd, "we vechten door tot het laatste". Wat een verbijstering van moed, want voor wie dan toch houden zij nu nog stand, wie gehoorzamen zij, wie in de republieken van het Duitse rijk verlangt het van hen? Het scheen een uiting van waanzin deze hel van vuur en ontploffingen, die geweerschoten van man tegen man in het donkere terrein met bosjes, waar we nu en dan hoorden kermen! Het geritsel der op handen en voeten kruipende sluippatrouilles, die elkaar onverhoeds nog overhoop staken, nu binnen 12 uur de wereldoorlog gestaakt zou zijn.

En tot laat in de nacht bleef het flitsen en vlammen, rolde de echo van de donder voort over de lage landen, klonk een nauw gesmoord hoerageroep, bleef het gekreun van gewonden.

Toen, vanmorgen, ging het als een fanfare hier rond bij al die Belgische vluchtelingen "nom de dju, nom de dju, de Duits is aan de haal!" En inderdaad, de Duitse bezetting met zijn geschut en zijn mitrailleurs heeft om 5 uur vanmorgen Zelzate ontruimd, daarbij de Duitse legerafdelingen volgend, die overal opgebroken zijn in de richting van Antwerpen. "De Duits zit in de ketel, de Belg zit in de zetel", juichen de vluchtelingen en alle mensen zijn in een roes, voelen zich opgelucht, onze militairen om de demobilisatie. De grensposten staan open, een troep jongens uit Sas van Gent met griepvakantie zijn er aanstonds doorgegaan naar Zelzate en ze wagen hun leven door het oppakken van achtergelaten handgranaten, tassen met patronen. Met pak en zak trekken de vluchtelingen vaak schreiend van blijde ontroering naar hun woningen over de grens terug zijn nog wat angstig, omdat er een 20 Duitsers zijn achtergebleven. Maar nog steeds vertonen zich de Belgen niet aan de overkant van het kanaal.

Terwijl ik dit sein slaat het 11 uur. Een hevig artilleriesalvo slaat er op los. Zouden het de laatste kanonschoten zijn van de wereldoorlog, die we nu horen wegdreunen? De stilte is nog ondoorgrondelijk en de dingen, die er gebeuren, realiseren we niet. Wij voelen ons nog onbehaaglijk, als in een luchtledig, en onze zintuigen tasten in vage onzekerheid. Licht daarachter de vrede met een schone toekomst van vrijheid, van gerechtigheid, van schone menselijkheid. Het is zo ontzettend aangrijpend. De mensen zien elkaar aan met tranen door hun lachen heen en het is of vreemden elkaar willen omarmen.

Naar wij gistermiddag op grond van berichten uit Maastricht vernamen, waren daar in de buurt talloze mensen over de grens gekomen; zowel Duitse militairen, alsook ontvluchte gevangenen, waaronder een 300 Italianen.

Een officieel Engels bericht van 10 november meldt, dat de Britse vliegers in de nacht van 9 op 10 november nog 26.000 kilo bommen geworpen hebben op spoorwegknooppunten van Luik, Leuven en Charleroi.

Onze correspondent te Brugge seint ons, dat president Poincaré daar zaterdag een bezoek gebracht heeft. Hij werd ontvangen door koning Albert en prins Leopold. De koning en de president werden hartelijk toegejuicht. Ze begaven zich daarna naar Oostende. Daar had een noenmaal ter ere van Poincaré plaats. Alle Belgische ministers waren er bij tegenwoordig.

De Duitse wacht aan de grens bij Eijsden heeft de wapens en uitrustingsstukken weggeworpen en de posten verlaten. In het dorp Lanaye lopen de kinderen met Belgische vlaggen; de Duitsers vieren er feest. Er zijn reeds Belgen over de grens gekomen.

Parijs, 11 november. Ten oosten van het bos van Frélon hebben we de Belgische grens bereikt.

De kroonprins doodgeschoten? Het Handelsblad verneemt van het bureau Vas Dias:

Wij vernemen van zeer betrouwbare zijde dat de kroonprins is doodgeschoten.

Om 11 uur hedenmorgen passeerde bij het station Roermond een extra trein met 12 keizerlijke rijtuigen. In de trein was de gewezen Duitse keizer met gevolg. Het station was door militairen en gendarmes afgezet. Na een kwartier oponthoud vertrok de trein in de richting Venlo.