

Donderdag 4 juli 1918 – ochtendeditie

Havre, 3 juli. Gisterochtend heeft koning Albert, in tegenwoordigheid van hertog Albrecht van Connaught, in het algemeen hoofdkwartier onderscheidingen verleend aan de Belgische officieren en soldaten, die gedurende de jongste gevechten diensten aan het Britse leger hebben bewezen. Generaal van Acker heeft de Bath-orde, majoor Hein de orde van St. Michel en St. Georges, majoor Vinçotte en kapitein Morin de orde van bijzondere verdiensten gekregen. Aan verscheidene officieren werd het militaire kruis, de "distinguished conduct medal" en de militaire medaille verleend.

De troepen defileerden.

De Belgische regering en de Raad van Vlaanderen.

Havre, 3 juli. De mening van de regering te Havre over de jongste verklaring van de Raad van Vlaanderen luidt als volgt: de zogenaamde Raad van Vlaanderen heeft zich door de persoon van de gouverneur-generaal tot de Duitse regering gewend in een verklaring, die een onvoorwaardelijke aansluiting beduidt bij de oorlogsdoeleinden van het Duitse keizerrijk. De Duitse propaganda stelt deze verklaring voor als een geloofsbelijdenis der Vlaamse bevolking, alhoewel deze door indrukwekkende betogingen het activisme heeft verloochend en de Raad van Vlaanderen onwaardig heeft verklaard.

Het document is een daad van nieuw verraad. Het toont duidelijk de Duitse inblazing, welke op het activisme, sedert zijn oorsprong, een stempel heeft gedrukt. Men vindt er de gewone beweringen van de Duitse pers ten opzichte van België in. Met een serviele nederigheid eisen de bezoldigde agenten van Duitsland de vernietiging van de Belgische nationaliteit en de verbrokkeling van het vaderland. Ze

verwachten hun heil van het keizerrijk en verkondigen dat de onafhankelijkheid van Vlaanderen een waarborg van Duitsland zal zijn, welks voorgedij ze afsmecken.

Ze aanvaarden op die manier de leerstellingen van het pangermanisme; ze verontschuldigen de schending van de neutraliteit, de verwoestingen en de uitspattingen van de overweldiging en de vreemde bezetting; ze verstoten de nationale regering en ze kiezen partij voor de vijand.

Dit document getuigt van het ware karakter van de Raad van Vlaanderen, die nooit anders dan een verborgen departement van het Duitse bestuur is geweest. Het programma van het activisme onthult de aard van de begeerten van het Pruisische militarisme. De nieuwe verklaring van de Raad van Vlaanderen zal de minachting van alle Belgen in bezet België en daarbuiten verwekken. Ze is een tarding van het nationale gevoel en zal de haat bevestigen, welke de bevolking voor de overweldigers en hun medeplichtigen koestert.

Het Vlaams-Belgisch verbond en de Raad van Vlaanderen.

Vanwege het Vlaams-Belgisch Verbond wordt het volgende medegedeeld:

Bij uitlandigheid van de heer Frans van Cauwelaert, voorzitter, heeft het hoofdbestuur van het Vlaams-Belgisch Verbond eenparig de volgende motie aangenomen:

Het "Vlaams-Belgisch Verbond", dat in Nederland 7500 Vlamingen omvat, ontzegt opnieuw aan de zogenaamde "Raad van Vlaanderen" het recht om te spreken namens het Vlaamse volk, dat in het bezette gebied zijn vrije wil niet kan laten gelden, verwerpt de verklaring van die raad van 20 juni laatstleden als een uiting van de aanleuningspolitiek, welke slechts aan de Duitse nationalist kan

welgevallig zijn en welke in geen enkel opzicht verenigbaar is noch met een duurzame vrede, noch met de onafhankelijkheid van het land, noch met de vrijheidswil van het Vlaamse volk;

Bevestigt de besluiten, aangenomen op de landdag van het verbond op 4 maart laatstleden, waarvan de verwezenlijking aan het in zijn natuurlijke ontwikkeling belemmerde Vlaamse volk de culturele zelfstandigheid met de nodige bestuursaanpassing in een alzijdig vrij België zal verzekeren, buiten elke vreemde inmenging om en langs grondwettelijke weg;

Tekent in verband daarmee verzet aan tegen de misleidende aanvallen, waarvan de heer Frans van Cauwelaert, algemeen voorzitter van het "Vlaams-Belgisch Verbond", tijdens zijn afwezigheid het voorwerp is en betuigt hem zijn volle afhankelijkheid;

Dringt met alle nadruk bij de Belgische regering aan op de noodzakelijkheid van een regeringsbeleid, dat aan de Vlamingen vertrouwen inboezemt door het onverwijld wegruimen der op taalgebied heersende misstanden en door de volledige inwilliging der op de landdag in aansluiting met de besluiten uitgedrukte wensen;

Spreekt als zijn overtuiging uit, dat de groeiende Vlaamse wil, waar deze zich vrij kan uiten, de verwezenlijking van de Vlaamse verrichtingen zal helpen waarborgen;

Brengt hulde aan de offervaardigheid van de Vlamingen in het bezette gebied, die in volle trouw aan het Vlaamsgezind ideaal de politiek van de Raad van Vlaanderen verwerpen als een gevaar voor de onafhankelijkheid van het land en voor de verzekering van het onverminkte Vlaamse volksrecht.

Donderdag 4 juli 1918 – avondeditie

Geen berichten over België.