

Dinsdag 11 juni 1918 – ochtendeditie

België en de geallieerden.

Havre, 10 juni. In antwoord op de telegrammen, die Cooreman bij het aanvaarden van het minister-presidentschap heeft verzonden, heeft Clemenceau geseind: België, het onschuldig slachtoffer van een snode macht, zal het symbool zelf zijn van de vrijheid, welke aan de wereld zal worden teruggegeven.

Orlando heeft verklaard: het Italiaanse volk bewondert met een stijgende sympathie de heldhaftigheid van het Belgische volk, wiens moreel aanzien als een symbool verschijnt van het ideaal tegenover de gewelddadigheid van de vijand, die de vrijheid en rechtvaardigheid met de voeten treedt.

Lloyd George heeft gezegd: wees verzekerd van het onwrikbare besluit van het Britse volk om uw land en uw landgenoten te bevrijden van de gruwelijke onderdrukking, welke zij op zo heldhaftige wijze hebben doorstaan.

Parijs, 10 juni. Een draadloos bericht uit Namen, van 6 juni, seint een commentaar uit de Frankfurter Zeitung op de wijziging in het Belgische ministerie. Het blad zegt dat de benoeming van Cooreman een volledige omwenteling in de politiek der Belgische regering beduidt en dat België de eerste mogendheid van de entente is, die openlijk afziet van de economische plannen der entente.

Dit commentaar wijst erop dat de Duitsers, die in economische zin de ondergang van België hebben veroorzaakt en die dit land voortdurend onderdrukken, thans evenals in de aanvang de wilskracht de Belgen niet kennen. Toen de Duitse regering de 2^e augustus 1914 haar onbeschaamd en misdadig ultimatum aan België richtte, verbeeldde ze zich dat dit land zich zou buigen. De

heldhaftige tegenstand van de koning, de regering en het volk heeft aangetoond dat ze zich had vergist. Heden, evenals in 1914, is de wil van België slechts op één ding gericht: de strijd voort te zetten in innige verbintenis met de geallieerden tegen de staat, die zijn belofte verbroken en het nationale grondgebied overweldigd heeft. Alle Belgen zonder onderscheid van ras en partij, Walen, Vlamingen, katholieken en liberalen, zijn door dit besluit bezielde. De benoeming van Cooreman bevestigt deze eensgezindheid in het bijzonder.

Zaterdagavond is te Kinderdijk de Belgische geïnterneerde Hof van Maarschalk verdronken.

Onze correspondent te Havre seint, dat minister van de Vyvere, die bij een auto-ongeval werd gewond, zijn werkzaamheden heeft hervat.

Dinsdag 11 juni 1918 – avondeditie

De Messenger de Bruxelles van 6 juni meldt, dat er op de Belgische groentemarkt bijna niets aangevoerd wordt, en wat er komt, is bijna niet te betalen. "De oorzaak van deze ellendige stand van zaken is eenvoudig: er wordt tegenwoordig schandelijk met groenten gespeculeerd. De kettinghandelaars staan van 's morgens 3 uur af op de loer; ze wachten de boeren bij hun aankomst op, kopen en bloc alle voor de hoofdstad bestemde groenten op, en bepalen dan de prijs even hoog als ze willen. Er bestaat weliswaar een verordening, waarbij het en bloc opkopen van groenten op onze markten verboden wordt, maar om toch vooral geen verandering te brengen in een in België zo geliefde gewoonte, heeft men er van afgezien, de hand aan deze verordening te houden ...

"Tegen het einde van de markt ziet men op de trottoirs grote stapels groente, die met koortsachtige haast ingepakt worden. Dat, wat moest dienen om de bevolking van Brussel te voeden, wordt naar de provincie verzonden" ...