

Donderdag 30 mei 1918 – ochtendeditie

Londen, 29 mei. De correspondent van Reuter bij het Britse leger seint op 29 mei: Op het ogenblik is de voornaamste aandacht gevestigd op de aanval tussen Soissons en Reims, waar de Britse divisies en hun Franse kameraden voortgaan met de uiterste hardnekkigheid tegenstand te bieden. Tussen Loker en Voormezele is alles rustig gebleven. Het is kenschetsend voor de Duitse methode dat deze strijd, die in een volkomen terugslag voor de vijand is geëindigd, thans als een "overval" op de Franse linies wordt beschreven. Het gebruik, door de vijand, van stormbataljons, die tot vier divisies behoorden en de wanhopige strijd om stand te houden, wijzen op een belangrijker onderneming dan een "overval". De Duitsers zijn zeer vertoornd over het Amerikaanse succes. Ze openden een vervaarlijk bombardement op de nieuwe stellingen en ondernamen om omstreeks 5 uur 30 gisteravond een tegenaanval. Doch de kanonnen der geallieerden openden zulk een hels vuur, dat zij tot staan kwamen en met zware verliezen werden teruggeworpen.

Havre, 29 mei. De koning heeft heden baron de Broqueville in gehoor ontvangen.

Havre, 29 mei. In een telegram aan president Wilson heeft koning Albert de dank van het Belgische volk tot uiting gebracht voor de schitterende offervaardigheid, welke de Amerikaanse natie ten opzichte van het Belgische leger en de Belgische burgerbevolking betoont.

President Wilson heeft geantwoord dat er door het Rode Kruis nooit met grotere oprechtheid en van ganser harte steun is verleend dan aan de dappere Belgische bevolking. Wij gevoelen, zo zegt hij, dat ons lot, zowel als het hare, afhangt van de volledige overwinning van de zaak der vrijheid.

Uit Afrika.

Havre, 29 mei. In de voormalige kolonie der Duitsers, die thans door de Belgen is bezet, regeert koning Moesinga. Deze koning heeft koning Albert door bemiddeling van de koninklijke commissaris, generaal Malfeyt, ter gelegenheid van de verjaardag van de Belgische soeverein, het volgende telegram gezonden: heden is het de geboortedag van Boula Matari. Ik wil denken over Boula Matari en tot hem spreken. Heden, evenals gisteren en morgen, kan hij tot mij komen en bij mij leven. Ik dank hem uit naam van mijn gehele land en van ganser harte voor de goedheid der Belgen, die zich overal bevinden. Mijn kinderen hebben horen spreken over de vlag van de Boula Matari en zijn begonnen deze te beminnen. Ze leren de taal en de gewoonten, naar hun aard en denkwijze. De sultan van Rwanda, Yoko Moesinga.

Koning Albert heeft aldus geantwoord: de koning dankt Moesinga voor zijn gevoelens van trouw en afhankelijkheid aan de zaak der Belgen, waarvoor hij zeer gevoelig is. De koning wenst slechts het welzijn van Moesinga en van zijn land en hij heeft daarom zijn soldaten en ambtenaren gelast om hen als vrienden te behandelen. Moesinga kan steeds op de bescherming van de koning en van België rekenen.

De grote slag in Frankrijk.

Havas seint enige Franse persstemmen, waarin het nieuwe Duitse offensief tussen Soissons en Reims als een afleidingsbeweging beschouwd wordt, die niet van overwegend belang is.

Zo zegt de Petit Journal, dat de gebeurtenissen van de dag volkomen bevredigend zijn voor het front in Vlaanderen, minder gunstig op het andere gevechtsterrein. De vijand heeft een succes behaald op een

gevechtsterrein van minder belang, terwijl hij integendeel in Vlaanderen op het terrein, dat hij oorspronkelijk gekozen had voor zijn grote poging, een zware nederlaag geleden heeft, wat een slecht voorteken is voor zijn verdere pogingen.

In het Journal schrijft de militaire medewerker Henry Bidou: na de grote opmars van de 27<sup>e</sup> maart zien wij de vijand nu voet voor voet vooruit komen; hij moet elke voortgang betwisten, deze verliezen en heroveren, gelijk in Fismes is geschied. De tijd gaat voorbij, de reserves dagen op en alles boezemt vertrouwen in. De thans aangevangen gevechten verkrijgen, wanneer we ze in het algemeen kader der krijgsverrichtingen beschouwen, een weinig gunstige betekenis. De vijand heeft een geweldige krachtsinspanning in Picardië ontplooid en deze krachtsinspanning is tot staan gebracht. Nu de vijand er aan wanhoopt om op dit frontgedeelte volop door te dringen, heeft hij een andere aanval in Vlaanderen gepoogd, die op zijn beurt is gestuit. Deze twee halve successen, die in een nederlaag zijn geëindigd, hebben meer dan 280 divisies opgeëist, dus ongeveer 500.000 man. Het is een strijd op leven en dood en elk uur dat de Duitsers geen beslissing verkrijgen, brengt hen nader bij de nederlaag.

Donderdag 30 mei 1918 – avondeditie

Berlijn, 30 mei. Officieel. Op de gevechtsfronten tussen de IJzer en de Oise is de gevechtswerkzaamheid meermaals tot plaatselijke infanteriegevechten geklommen.

Onze vliegers hebben in de laatste drie dagen 38 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Luitenant Berthold heeft zijn 29<sup>e</sup> overwinning in de lucht beaat. Luitenant Roeth heeft in een vlucht

van Diksmuide tot een punt ten zuiden van Ieper vijf vijandelijke kabelballons brandend neergeschoten.