

Maandag 8 april 1918 – enige editie

In België.

Men meldt ons:

De redenen, waarom de bezettende macht te Gent de burgemeester en de wethouder van schone kunsten afgezet en de burgemeester een Duits plaatsvervanger heeft gegeven – men zie de nieuwe Rotterdamse Courant van gisterenochtend – lijken van activistische aard te zijn.

De gemeente Gent beheert een "Vlaamse" en een "Franse" schouwburg en de activisten willen ook kunnen beschikken over de Franse schouwburg om er propagandastukken op te voeren. Het schijnt zelfs dat een bekend Hollands auteur, Jan Fabricius, zich zou hebben laten verleiden om zulk een stuk te schrijven. Daartegen is de wethouder De Weert met alle kracht opgekomen. Men heeft hem kortweg uit zijn ambt ontheven en stelt nu in het vooruitzicht dat hetzelfde zal gedaan worden met de gemeentebestuurders, die aan de wens en de wetten der activisten niet willen gehoorzamen. Eigenaardig is het echter, dat ter vervanging geen activisten, maar Duitse ambtenaren werden aangesteld.

De leden der Belgische regering hebben koning Albert ter gelegenheid van zijn 43<sup>e</sup> verjaardag gelukgewenst met de dappere tegenstand van het land en hem van hun toewijding verzekerd.

Een persagentschap had gemeld dat Destrée, de Belgische gezant in Rusland, door witte gardes gewond was.

Naar deze correspondent te Havre meldt heeft de Belgische regering bericht ontvangen dat deze tijding onjuist is.