

Donderdag 4 oktober 1917 – ochtendeditie

Londen, 3 oktober. Officieel: De wederzijdse werkzaamheid van het geschut duurde tijdens de nacht ten oosten van Ieper voort. Overigens niets bijzonders te melden.

Londen, 3 oktober. Officieel avondbericht. Hedenochtend, kort voor zonsopgang, bombardeerde de vijand krachtig onze stellingen tussen de Torengheuchten en het Polygoonbos; kort daarop poogde zijn infanterie een aanval te ondernemen. Ons geschut opende een hevig vuur, zodat op het grootste gedeelte van het slagfront de vijandelijke aanval werd gebroken voordat hij onze linies had bereikt.

In de streek onmiddellijk ten noorden van de weg van Menen, waar vijandelijke troepen er in geslaagd waren voorbij onze artillerieversperring te dringen, werden deze door onze infanterie volkomen teruggeworpen. Onze stellingen zijn ongeschonden.

Ten oosten van Ieper was de wederzijdse geschutwerkzaamheid gedurende de dag groot.

Berlijn, 3 oktober. Officieel avondbericht: In het westen, bij afwisselende vuurwerkzaamheid geen grotere krijgsverrichtingen.

Havre, 3 oktober. Koning Albert zal binnen enige tijd het bezoek van de koning van Italië met een tegenbezoek aan het Italiaanse front beantwoorden.

Kort daarop zal een afvaardiging van de Belgische regering onder leiding van baron de Broqueville, minister-president, zich naar Rome begeven om de leden van de Italiaanse regering te begroeten.

Onder voorbehoud meldt men ons:

Dinsdagavond omstreeks 10 uur zouden vermoedelijk uit een vliegtuig, welke uit het noordoosten scheen te komen, twee of drie bommen geworpen zijn, welke in de nabijheid van ons aan de Zeeuws-Vlaamse kust gestationeerd wachtschip ontploft zouden zijn.

Tot welke nationaliteit het vliegtuig behoorde, kon men ons niet met zekerheid zeggen. Van het wachtschip moet op het vliegtuig zijn geschoten en het schip liet ook de sirene werken.

Het vliegtuig, dat naar de Belgische kust koerste, werd op die kust niet beschoten. Op het ogenblik dat de bommen vielen, werd ook Zeebrugge gebombardeerd door vliegtuigen.

Donderdag 4 oktober 1917 – avondeditie

Berlijn, 4 oktober. Officieel. Legergroep Rupprecht: De vijand richtte gisteren in Vlaanderen, evenals vorige dagen, tegen verschillende vakken van onze gevechtszone, een krachtig vuur op het terrein diep achter onze stellingen en op Belgische plaatsen.

In het midden van het slagfront steeg het aantal hevige vuurvlagen. De hele nacht duurde van het Houthulsterbos tot aan de Leie de geweldige artilleriestrijd met onverminderde kracht voort. Vanochtend steeg hij tot roffelvuur.

Toen krachtige aanvallen van de Engelsen in de bocht van Ieper loskwamen, ontbrandde de slag in Vlaanderen opnieuw.

Bij de andere legers was de gevechtsactie tengevolge van slechte waarneming overdag meestal binnen geringe grenzen beperkt; ze leefde pas tegen de avond op.

Londen, 3 oktober. Officieel: Gisteren was het weer mistig. Niettemin hebben onze vliegers voor de artillerie geslaagde waarnemingen gedaan en vele foto's genomen. Enkele daarvan vertonen de schade, door onze bomaanvallen aangericht. Onze vliegers hebben ongeveer acht ton bommen op verscheidene doelen geworpen, waarbij treffers werden waargenomen op drie vliegkampen in de streek van Kortrijk.

Spoorwegwissels bij Roeselare zijn met succes aangevallen.

Over het algemeen heeft de vijand onze vechtvliegers vermeden, maar onze patrouilletoestellen aangevallen.

In luchtgevechten hebben onze vliegtuigen vier vijandelijke toestellen neergeschoten.

Zes van onze vliegtuigen worden vermist.

Een Belgisch grijsboek.

Havre, 4 oktober. De regering heeft een derde uitgave openbaar gemaakt van het grijsboek, in antwoord op het Duitse witboek van 10 mei 1915. Ze wijst daarin de schandelijke beschuldiging van de keizerlijke regering aan het adres van de burgerlijke Belgische bevolking terug, waarmee die regering de moorden en brandstichtingen uit het begin van de oorlog wil rechtvaardigen. Het grijsboek bevat een kaart, die de omvang van de verwoesting van de gebouwen aanwijst; bewijzen van de poging tot afpersing van geld van raadsheer Ivere te Leuven en de correspondentie tussen de Belgische en de Duitse bisschoppen.