

Woensdag 19 september 1917 – ochtendeditie

Dankbare Belgen.

De in Roosendaal vertoevende Belgen hebben een comité gevormd met het doel, een dank-huldebetuiging aan de gemeente Roosendaal te brengen voor de liefderijke bejegening van vele duizenden van hun volk tijdens de dagen van de vlucht en voor de gulle onbaatzuchtige gastvrijheid, die zij nu sinds drie jaar van de Roosendaalse bevolking genieten.

Ze hebben besloten aan de gemeente Roosendaal een huldeblijk aan te bieden, bestaande uit het portret van de burgemeester, de heer August Coenen, geschilderd door de Belgische schilder Jean Vaenen. De gemeenteraad heeft goedgevonden, dat dit huldeblijk aangeboden zal worden in de raadszaal. Deze plechtigheid zal volgende zondagmorgen plaats hebben. Daarna zal een cantate "Aan Nederland" worden uitgevoerd door een gemengd koor van ongeveer 300 zangers.

Londen, 18 september. Officieel middagbericht: Behalve ontmoetingen tussen patrouilles in het vak van Ieper, waarbij wij enige gevangenen maakten, niets te melden.

Berlijn, 18 september. Officieel avondbericht: In Vlaanderen zware artilleriestrijd ten oosten en ten noordoosten van Ieper.

België en Duitsland.

Keulen, 18 september. De Kölnische Volkszeitung heeft een uitvoerig betoog over Duitslands belang bij België. Daarin staat, dat de inzichten van een leidend lid van het centrum de opvatting van het blad dekken. België kan, meent het blad, na de oorlog niet te goeder trouw onzijdig blijven. Het zal in een toekomstige oorlog of ons

opmarsgebied of dat van de vijanden zijn. Zouden vijandelijke legers dan niet zonder oorlogsverklaring alsmede vijandelijke luchtsmeldelen bij duizenden ons Rijns-Westfaalse nijverheidsgebied binnenvallen en wat ons in de oorlog een levensader is de eerste de beste dag doorsnijden? Geen Duitse regering kan met het oog op dit feit verklaren, dat ze bij België geen belang heeft. België mag dan als zelfstandige staat aan Duitsland de gebieden verpachten, die het als steunpunten voor de vloot nodig heeft, wij moeten afdoende waarborgen krijgen, dat het zijn vestingen, spoorlijnen en heel zijn krijgsmacht niet tegen ons kan gebruiken.

De vrijheid van de zeeën brengt de vrijheid der zee-engten met zich mee. Dit punt heeft men in de besprekingen van de oorlogsoogmerken tot nu toe veel te weinig op de voorgrond gebracht. België evenwel is de deur, waardoor wij in de toekomst de vrijheid der zeeën kunnen afdwingen.

Havre, 18 september. De benoeming van Paul Hymans tot minister van economische aangelegenheden is aanstaande. Men zegt dat van Langenhove, secretaris van het instituut Solvay, tot hoofd van het kabinet en Hubert, professor aan de hogeschool te Leuven, tot secretaris-generaal zullen worden benoemd.

In de zaak betreffende de verduistering ten nadele van de staat, zijn de Prelle, de la Nieppe, Masui en van Demplaes, die voor het hof van cassatie waren gedaagd, tegen borgtocht in vrijheid gesteld.

Woensdag 19 september 1917 – avondeditie

Londen, 18 september. Officieel avondbericht: In het noordelijke vak hebben onze troepen vanochtend een inval gedaan in de Duitse

stellingen bij het kreupelbosje van Inverness en ondanks het vinnig verzet van de vijand, dertien gevangenen gemaakt.

Ten oosten van St.-Juliaan hebben wij onze stellingen enigszins verbeterd.

Bedrijvigheid van de artillerie aan weerskanten in het vak van Ieper.

Ondanks laag hangende wolken en een zeer sterke westenwind hebben de vliegers gisteren tal van waarnemingen, ook voor de artillerie, verricht. Drie vijandelijke vliegtuigen zijn stuurloos omlaag gedreven in luchtgevechten, maar deze waren niet talrijk, wegens het gering aantal Duitse vliegtuigen, dat in de lucht was. Drie van onze vliegtuigen worden vermist.

Berlijn, 19 september. Officieel: Legergroep Rupprecht: In Vlaanderen is gisteren tussen het Houthulsterbos en de Leie de gehele dag de artilleriestrijd toegenomen. Ons krachtige vuur deed de vijandelijke batterijen zichtbaar afbreuk, die weer de hevigste vuurgolven op onze verdedigingszone richtten. 's Avonds en vanochtend loste de vijand herhaaldelijk roffelvuur, zonder dat aanvallen van de infanterie volgden.