

Dinsdag 29 mei 1917 – ochtendeditie

Berlijn, 27 mei. Officieel: Legergroep Rupprecht: In de boog van Wijtschate en op beide oevers van de Scarpe nam het artillerievuur weer een grotere omvang aan. Herhaaldelijk zijn voorwaartse verkenningbewegingen van de Engelsen afgeslagen.

Berlijn, 28 mei. Officieel: Legergroep Rupprecht: Tussen Ieper en Armentières, bij Hulluch en aan weerszijden van de Scarpe ontwikkelden zich bij helder weer hevige geschutgevechten. Om middernacht hebben wij verscheidene Engelse compagnieën door een tegenaanval teruggeslagen.

Havre, 27 mei. Een vergadering van Belgische vrijmetselaars heeft aan koning Albert een telegram gezonden, waarin zij de hoop uiten dat het vaderland weldra zijn werkzaam leven zal hervatten en het land in broederlijke eensgezindheid zich aan de vooruitgang zal wijden. Ze verklaren dat de koning de verpersoonlijking is van de Belgische instellingen. De koning zond een telegram van dankbetuiging.

Uit België.

Parijs, 27 mei. Kardinaal Mercier had aan de tijdelijke gouverneur-generaal van België een krachtig protest gezonden tegen de veroordeling van leden van de Belgische geestelijkheid te Mechelen die geweigerd zouden hebben een verklaring in verband met de deportaties van Belgen te ondertekenen. Men meldt nu, dat het protest vergeefs is gebleven. De tot boete veroordeelde priesters zijn 19 in getal. Allen hebben geweigerd de boete te betalen en moeten diensgevolge ieder 20 dagen gevangenisstraf ondergaan. Ze worden bij groepjes van vier gevangen gezet.

Dinsdag 29 mei 1917 – avondeditie

Berlijn, 29 mei. Officieel: Legergroep prins Rupprecht: In het vak van Wijschate gisteren verhoogde vuuractie.

Berlijn, 28 mei. De 25^e dezer zijn aan de Vlaamse kust twee vijandelijke vliegtuigen door onze marinevliegers ten val gebracht. De 26^e hebben drie van onze Vlaamse zeegevechtsvliegtuigen, die voor de Franse kust met een smaldeel van 4 Franse vliegboten slaags raakten, alle 4 neergeschoten na een gevecht van luttele minuten. Van de bemanningsleden konden 4 officieren en 2 onderofficieren gered worden. De overige inzittenden zijn verdronken.

Ofschoon onze torpedoboten, die met de berging bezig waren, door vijandelijke zeestrijdkrachten werden bemoeilijkt, kon een Franse vliegboot onbeschadigd worden binnengebracht. De andere toestellen werden geheel vernield. Geen van onze torpedoboten heeft schade geleden.

Een van onze duikboten heeft de 25^e mei in de Hoofden het Engelse Engelse watervliegtuig nr 9060 neergeschoten en de twee inzittenden gevangen genomen.

De Achelse kluis.

De Meierijsche Courant schrijft:

Zoals vroeger gemeld werd, zouden de paters op de Achelse kuis op Hollands gebied een noodkerk met annexe gebouwen doen verrijzen. Hiervoor werd dan door de heer Cuypers, architect te Roermond, een ontwerp gemaakt, dat door de heer Th. Baken, uit Borkel en Schaft, in uitvoering is gebracht. De kerk is opgetrokken uit hout. Ze beslaat een aanmerkelijke grootte, waarin niet minder dan 10 altaren zullen geplaatst worden. Boven de kerk is een verdieping gebouwd, waarin

in het midden een brede gang, met aan beide zijden een rij slaapkamers, zogenaamde cellen, alles zeer doelmatig ingericht. De kapel, waarin nu de heilige mis wordt gedaan, en belendende gebouwen worden ingericht voor de rector en leesplaats voor de broeders. De zogenaamde kippenkooi van vroeger wordt met $\frac{1}{2}$ meter muurwerk opgetrokken en voorzien van een nieuwe kap, welke wordt ingericht voor leesplaatsen voor de cursisten.

Volgens opgave zal de kerk met annexe gebouwen omstreeks half juni klaar zijn. Wanneer dit werk klaar is, zullen ongeveer 30 paters cursisten en 10 broeders uit Diepenveen terugkomen, terwijl degenen, die naar Tegelen waren vertrokken, daar zullen blijven. Het geheel maakt een zeer mooie indruk en wanneer de laatste hand aan het werk is gelegd, zal ieder getuigen dat zowel architect als aannemer eer van hun werk hebben.

De bezetting op de kluis blijft steeds aanhouden. Vijftien Duitsers zijn er steeds aanwezig, die om de maand vertrekken, terwijl de wachtmeester voorlopig op de kluis zou blijven. De bouwgronden op Belgisch gebied van de paters worden door Belgische arbeiders bewerkt en de vruchten natuurlijk door de Duitsers opgekocht.