

Maandag 26 februari 1917 – enige editie

Belgische kinderen.

Hedenmorgen om half twaalf zijn 280 Belgische kinderen met 22 geleiders per extra trein van Rotterdam (Delftse Poort) naar België teruggekeerd.

Londen, 25 februari. Officieel: Ten oosten van Ieper drong een vijandelijke patrouille vanochtend onder dekking van een zwaar bombardement in onze loopgraven, maar zij werd er terstond met verliezen uitgeworpen. Bij Ieper heeft de vijand vanochtend een mijn laten springen.