

Maandag 25 september 1916 – ochtendeditie

Men meldt ons uit Oostburg:

Gisteren was er weer veel actie in de lucht, verscheidene vliegtuigen werden boven de Belgische kust waargenomen, waar de Duitsers druk op schoten.

Van het westelijk front werd voortdurend hevig kanongebulder gehoord.

Te Hellevoetsluis is gisteren de hele dag zwaar kanongebulder uit westelijke richting gehoord.

Te Vlissingen is gisteren bijzonder zwaar schieten in de richting van de Belgische kust gehoord.

De Duitse gouverneur-generaal in België heeft de vergunning voor de echtgenoten of andere vrouwelijke betrekkingen van Duitse officieren en minderen en van burgerlijke ambtenaren om in België te verblijven ingetrokken.

Zij moeten reeds op 1 oktober aanstaande het gebied van het generaal-gouvernement verlaten hebben. Wanneer zij er echter een huishouding hebben opgericht wordt het verbod op 1 januari 1917 uitgesteld. De militairen en burgerlijke ambtenaren worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de nakoming van deze verordening.

Berlijn, 24 september. Officieel: Eergisteravond heeft een van onze in Vlaanderen gestationeerde vliegtuigen de militaire loodsen bij Dover gebombardeerd.

Maandag 25 september 1916 – avondeditie

Men meldt ons uit Vlissingen:

Het kanongebulder uit de richting van de Belgische kust is weer ontzettend. De zeer zware slagen volgen elkaar met zeer korte tussenpozen op.