

Donderdag 21 september 1916 – ochtendeditie

Rotterdam.

Dr. René de Clercq heeft gisteravond in Ons Huis gesproken over en voorgedragen uit eigen dichtwerk, in een bijeenkomst van de jongeliedenafdeling Rotterdam van het Algemeen Nederlands Verbond. De gehele grote zaal was bezet, en de jongelui hebben de Vlaamse dichter bij herhaling van harte toegejuicht.

Belgische kinderen.

Hier ter stede heeft zich een commissie gevormd, bestaande uit enige Belgische uitgewekenen, met het doel, kinderen, die voor het Huisvestingscomité te Leiden uit België naar Nederland worden gebracht, voor de duur van de oorlog in onze stad bij particulieren te plaatsen.

Een Belgisch protest.

Havas seint uit Le Havre:

Betreffende de afpersing, door de Duitse autoriteiten tegenover de Belgische banken in toepassing gebracht, doet de Belgische regering opmerken, dat de Duitse mededelingen volkomen bevestigen het door het Belgisch departement van financiën geconstateerde feit, dat de kasmiddelen der Banque Nationale en Société Générale de Belgique, na lange tegenstand van de zijde der directies, naar de Duitse Rijksbank zijn overgebracht. Bovendien kan verwacht worden, dat de Duitse autoriteiten ertoe zullen besluiten de afgedwongen gelden te vervangen door geld met gedwongen koers zonder reële dekking, hetgeen slechts het nadeel voor België kan verzwaren.

Donderdag 21 september 1916 – avondeditie

Naar Zelandia meent te weten, zal met de brooduitvoer voor de Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen binnen enige dagen terug kunnen worden begonnen.

Vermoedelijk zal evenwel eerst dan vergunning tot uitvoer vanwege de commissie-Fleskens worden verleend, wanneer de verschillende gemeenten broodkaarten hebben ingevoerd en een geregelde controle- en distributieregeling zal zijn verzekerd.

Men meldt ons uit Havre, dat de koning der Belgen bij besluit, dat verschenen is in de Moniteur, als ridders in de Leopoldsorde heeft geschrappt de heren Arens, Hoffmann en Lahousse, uit Gent, die op zich hadden genomen om aan de universiteit, die daar door toedoen van generaal von Bissing, gouverneur van het bezette gebied van België, is ingericht, cursussen te geven.

Men schrijft ons:

De laatste verordening in Antwerpen op 19 september was, winkels om 8 u torenuur gesloten, restaurants en cafés lichten uit.

Het was een heel gezellige avond: geen elektrisch licht, hier en daar in achterbuurten een enkele lantaarn, de mooie Meir in totale donkerte, en zo goed, dat de hartstochtelijke rokers, als gloeiwormen opvielen. De trams moesten hun gordijntjes omlaag laten. Het was er echt knus, als in een opiumschuifgelegenheid. Een zenuwachtige tramconductor keek almaar uit, naar boven, om zijn makker-vlieger te ontdekken, de schrikaanjagende, maar niets van dat al, we beleefden een mooie, rustige avond als eerste gevolg van de voorgeschreven lichtdoverij.