

Zondag 30 april 1916 – enige editie

Naar men ons uit Havre meldt, overweegt de Belgische regering de instelling van een nieuwe ridderorde, die de naam van koningin Elisabeth zal dragen en verleend zal worden wegens verdiensten in de oorlog.

Men meldt ons van de Vlaamse grens:

Het is hier stil, kalm, rustig. De zenuwachtigheid, die zich voor een paar weken van de boeren had meester gemaakt, heeft plaats gemaakt voor het volste vertrouwen. Daartoe hebben de militaire maatregelen meegewerkt, zo krachtdadig getroffen door de regering. Langs de Belgische grensstreek is weinig of geen beweging te bespeuren. Boven Knokke hangt een grote worst, de observatieballon; hij het Zwin staan Duitse zoeklichten. Het smokkelen neemt af met de dag en is bijna onmogelijk geworden. Tabak en sigaren mogen met toestemming van de Nederlandse overheid de grens over.

De Zeeuws-Vlamingen leven totaal afgescheiden van de West- en Oost-Vlamingen. Tussen de Belgische en de Nederlandse grenzen heeft de “duiveldraad” mijlen gelegd. Die draad maakt niet meer zoveel slachtoffers als in het begin.

De landman heeft geleerd hem te schuwen. Af en toe vindt men er nog een ongelukkig haasje aan hangen ...

Het koolzaad staat prachtig in bloei. Als de zon er op schijnt, liggen daar reusachtige gouden velden. Dit jaar zal echter de Staats-Vlaming zich bijzonder toeleggen op de bietenteelt, speculerend op de schaarste van suiker.

Dezer dagen zal een schip met aardappelen Sluis verlaten, met Brugge als bestemming. Zo zullen honderden zakken in België komen, waar het gebrek aan aardappelen groot is. De eerste maal is het dat dergelijke uitvoer is toegestaan. Het schip zal worden gesleept tot aan de Belgische grens, waar de Duitsers de aardappelen tegen klinkende munt zullen overnemen.