

Dinsdag 11 april 1916 – ochtendeditie

De eerste kapelauto voor het Belgische front, ontworpen door de heer Louis Coetermans uit Antwerpen, algemeen consul van Perzië, wordt aanstaande zondag in Den Haag ingezegend door de bisschop van Brugge en daarna via Engeland naar Calais vervoerd, waar een Belgisch priester hem zal aanbieden aan H. M. koningin Elisabeth namens de schenker, de heer Louis Coetermans. Bij deze plechtigheid zullen aanwezig zijn mgr. Marinis, hoofdaalmoezenier van België, en generaal Melis.

Dinsdag 11 april 1916 – avondeditie

Hulp aan België.

Sedert de vorige opgave heeft het internationaal comité Aide à la Belgique 43.000 gulden aan giften uit Nederland ontvangen, waarvan 15.000 van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft.

Berlijn, 12 april. Officieel: Nadat hun artillerievuur herhaaldelijk in kracht was toegenomen, hebben de Engelsen ten zuiden van St.-Elooi een krachtige aanval met handgranaten ondernomen tegen het front van onze trechterstelling, welke aanval mislukte. De stelling is in haar gehele uitgestrektheid stevig in onze handen.

Londen, 10 april. Engels stafbericht: Gisteravond hebben wij bij St.-Elooi de grootste mijntrechter, die in handen van de Duitsers was gebleven, veroverd. Een andere aanval heeft ons in het bezit gesteld van de vijandelijke loopgraven, die van die trechter uit in zuidwestelijke richting lopen.

Vandaag zijn geschut- en mijngevechten geleverd.