

Dinsdag 6 juli 1915 – ochtendeditie

Belgische vluchtelingen.

Het stoomschip Copenhagen is gisteravond met ruim 500 Belgische vluchtelingen van hier naar Engeland vertrokken.

Berlijn, 5 juli. Officieel bericht uit het grote hoofdkwartier:

Een aanval ten noorden van Ieper aan de straatweg naar Pilkem en een aanval der Fransen op Souchez zijn bloedig afgeslagen.

Dinsdag 6 juli 1915 – avondeditie

Belgische vluchtelingen.

De minister van binnenlandse zaken heeft het volgend schrijven verzonden aan de commissarissen der koningin in de verscheidene provincies:

Naar mij wordt medegedeeld, is het voorgekomen, dat Belgische arbeiders, die hier te lande in normale loondienst waren, met verbreking van hun contract de arbeid neerlegden en zich in een andere gemeente als vluchteling voor onderstand aanmeldden. Het is mij niet bekend, of in dergelijke gevallen onderstand voor rijksrekening werd gegeven; maar vast schijnt te staan, dat onderstand is verleend. Voor zover particulieren dit doen, kan daartegen mijnerzijds geen maatregel worden genomen, maar ik verzoek u de burgemeesters in uw gewest, onder mededeling van het bovenstaande, namens mij uit te nodigen, scherp toe te zien, dat rijksonderstand alleen aan de werkelijke vluchtelingen ten goede zou komen en niet aan hen, die lonende arbeid moedwillig hebben neergelegd. De bovenbedoelde feiten schijnen in de laatste maanden

te zijn voorgekomen. Onderzoek van de ondersteunden, die zich in die tijd hebben aangemeld, en van nieuwe gevallen zal dus voor het beoogde doel toereikend zijn. In het uiterste geval, wanneer ter voorkoming van erger hulp aan dergelijke pseudovluchtelingen moet worden geboden, kunnen zij met mijn machtiging worden opgezonden naar een vluchtoord.