

Donderdag 13 mei 1915 – enige editie

Berlijn, 12 mei. Officieel bericht uit het grote hoofdkwartier:

Vijandelijke vliegers hebben gisteren bommen op Brugge geworpen, zonder militaire schade aan te richten.

Ten oosten van Ieper hebben wij een belangrijke, door Schotse Hooglanders verdedigde hoogte genomen.

Ten oosten van Diksmuide hebben wij een Engels vliegtuig neergeschoten.

Parijs, 12 mei. Het officiële communiqué van hedenmiddag 3 uur luidt (met weglating van hetgeen reeds in het avondbericht van 11 mei is medegedeeld):

De aanval op het door de Belgen ingerichte bruggenhoofd ten noorden van Diksmuide in de nacht van 10 op 11 mei geschiedde door 3 Duitse bataljons. De Belgen hebben hun gevoelige verliezen toegebracht en 50 gevangenen gemaakt.

De door de Engelsen afgeslagen aanval der Duitsers, waarbij dezen van verstikkende gassen gebruik maakten, had plaats ten oosten van Ieper.

Londen, 12 mei. De ooggetuige bij het Engelse hoofdkwartier geeft een beschrijving van de gevechten ten noorden en noordoosten van Ieper, op zaterdag en zondag, waaruit blijkt, dat deze slag een der meest verbitterde van de hele oorlog was. De slag begon zaterdagochtend vroeg met een hevig geschutvuur, gevolgd door aanvallen der Duitsers met sterke strijdkrachten. De Engelse linie werd op verscheidene punten doorboord, vooral bij Frezenberg. De Duitsers kwamen op een gegeven ogenblik zelfs tot Wieltje toe.

Dadelijk werden tegenaanvallen op touw gezet. Maar de Duitse infanterie keerde telkens terug. Gedurende de nacht nam de strijd voortdurend in hevigheid toe. Het gevechtsfront waggelde voortdurend heen en weer. Omstreeks 1 uur, in de nacht van zaterdag op zondag, wierpen de Engelsen de vijand met de bajonet uit Wieltje, dat bezaaid was met Duitse gesneuvelden. Bij het kriecken van de dag was er een korte verademing. Ze duurde echter niet lang. In de namiddag bereikte de strijd zijn hoogtepunt. Onder dekking van een verschrikkelijk artillerievuur deden de Duitsers vijf afzonderlijke aanvallen.

Duitse infanteristen, in dichte gelederen, wierpen zich met doodsverachting op onze stellingen en werden door ons weggemaaid.

Op één punt ten noorden van de stad kwamen 500 Duitsers het bos uit. Ooggetuigen verklaren, dat er niet één van hen is ontkomen.

Om half zeven 's avonds beproefden de Duitsers een stormaanval op het kasteel Hooge, doch zij werden onder een hagel van granaatkartetsen gebroken. Op dit punt hadden de Duitsers gelijktijdig het vuur van kanonnen, snelvuurkanonnen en geweren te verduren.

Bij hun doorbraakpogingen hebben de Duitsers ontzettende verliezen geleden. De grond was letterlijk bezaaid met hun doden.

Voor zover de streek bij Ieper betreft, was deze dag wel de gelukkigste voor de Engelsen.

Onze linie, die de dag tevoren hersteld was op korte afstand achter het oorspronkelijke front, bleef onaangetast.

Onze verliezen waren betrekkelijk gering. Doordat de vijand ons voortdurend zulk een goed doel bood, bestond de strijd onzerzijds eenvoudig in het neerschieten van de vijand.

Londen, 12 mei. Maarschalk French deelt mede: Gisteravond hebben wij ten oosten van Ieper opnieuw een aanval der Duitsers ten zuiden van de weg naar Menen afgeslagen. Dit was de derde zware tegenslag die de Duitsers gisteren in de streek hebben geleden.