

Vrijdag 2 april 1915 – enige editie

Engelse vliegers boven Antwerpen en Zeebrugge.

Londen, 1 april. Naar de admiraliteit mededeelt heeft een Engelse vlieger met goed gevolg vier bommen geworpen op de Duitse duikboten die te Hoboken (bij Antwerpen) worden vervaardigd. Een andere vlieger heeft de duikboten die te Zeebrugge liggen gebombardeerd.

Parijs, 1 april. Ten zuiden van Diksmuide is een Duits vliegtuig door de Franse vlieger Garros naar beneden gehaald.

De Duitsers in België.

Londen, 1 april. Uit Havre aan de Daily Telegraph: Te Tielt is de volgende proclamatie aangeplakt:

Tielt, 23 februari.

De inwoner van Kortemark Alidor van Damme is schuldig bevonden aan verspieding door het geven van seinen aan de vijand. Daar hij zich verzette tegen zijn inhechtenisneming is hij doodgeschoten.

De Duitse militaire overheid heeft de volgende maatregelen genomen om Van Damme's verraad te straffen.

Ten eerste: pastoor Blanke en de vicaris Barra, die verantwoordelijk waren gesteld voor hetgeen er in hun gemeente plaatsgreep, zijn als krijgsgevangenen naar Duitsland gevoerd;

Ten tweede: de gemeente Kortemark is beboet met 5000 mark.

De militaire overheid maakt deze maatregelen bekend opdat men er zich rekenschap zou van geven dat alle vijandelijke handelingen onverbiddelijk en streng zullen worden gestraft.

De plaatselijke commandant.”

Parijs, 1 april. Belgische vliegers hebben in de nacht van 30 op 31 maart het vliegveld te Handzame en het knooppunt van de spoorweg bij Kortemark aangevallen.

De 31^e zijn het maritieme station te Brugge en het vliegveld te Gits met succes gebombardeerd.