

Zaterdag 26 december – enige editie

Onze inzameling voor de Belgische vluchtelingen.

Toen de stroom van Belgische vluchtelingen ons land begon binnen te komen, hebben wij een beroep gedaan op de weldadigheidzin van onze lezers. Dit beroep is niet beschaamd; de toevloed van gelden was binnen enkele dagen reeds zo groot, dat wij, toen daarenboven regeringssteun voor de vluchtelingen werd toegezegd, gemeend hebben, niet verder nadrukkelijk op giften te moeten aandringen. Te minder omdat, nu de regering voor de Belgische vluchtelingen in de bres kwam, het beter scheen, de weldadigheid van onze lezers weer meer in het bijzonder te leiden in de richting van de verschillende steuncomités voor de werklozen hier te lande.

Niettemin heeft het door ons ingezamelde bedrag de niet onbelangrijke som van 104.551,75 gulden bereikt.

Bij de verantwoording van dit bedrag mag er aan de milde gevers een algemene toelichting gegeven worden van de wijze, waarop de gelden zijn besteed.

In de eerste plaats dan het volgende. Ongeveer de helft van het ingezamelde bedrag is ter beschikking gesteld van het Rotterdams comité voor de Belgische vluchtelingen. Dit was billijk, omdat het moeilijk bleek, naast de inzameling der N.R.C. te Rotterdam nog op andere wijze belangrijke bedragen voor hetzelfde doel te verkrijgen. Aldus is bereikt, dat het Rotterdamse comité niet bij het regeringscomité te Amsterdam om hulp heeft behoeven aan te kloppen, zodat de aan het Rotterdamse comité verstrekte gelden ook indirect elders verlichting hebben gebracht.

Aangezien de regeringssteun en het regeringscomité te Amsterdam door de grote omvang der werkzaamheden slechts langzaam hun

doel konden bereiken, hebben wij buiten Rotterdam geholpen waar onmiddellijk hulp nodig was; in de eerste dagen na de val van Antwerpen is voor verzending van voedingsmiddelen naar Brabant gezorgd en voor het onderdak brengen op schepen en de voeding van daklozen. Daarna zijn comités en gemeentebesturen gesteund, wiens financiën al zeer snel uitgeput bleken, en die geen kans zagen spoedig genoeg hulp van elders te krijgen. Later, toen de koude plotseling inviel, is op telegrafische aanvragen, door onmiddellijke verstrekking van dekens zoveel mogelijk hulp verleend. Vervolgens is meegewerkt aan de oprichting van noodhospitalen, nadat ons gebleken was, dat daaraan dringende behoefte bestond. En eindelijk, toen onlangs het verblijf der vluchtelingen in ons land bleek te moeten worden bestendigd, en zich een grote behoefte aan onderkleden openbaarde, is zoveel in het werk gesteld als in ons vermogen lag, om enige duizenden vluchtelingen van het nodige te voorzien.

Wij vertrouwen, dat door deze beschikkingen aan het doel van de gevers tegemoet is gekomen, maar willen nog een opmerking maken.

De inzameling voor de Belgische vluchtelingen heeft onvermijdelijk schade gedaan aan de inzamelingen, welke voor onze eigen Nederlandse werklozen tegelijkertijd waren geopend. Er behoeft intussen niet op te worden gewezen, dat ook onder deze, en met name hier te Rotterdam, waar de invloed van de oorlog zich uitermate scherp heeft geopenbaard, de nood groot is en blijft. Nu, zowel door de maatregelen der regering als door de hulp van plaatselijke comités, het vluchtelingenvraagstuk zijn grootste moeilijkheden heeft verloren, mogen, naar wij hopen, onze lezers zich het koninklijk nationaal steuncomité en het Rotterdams steuncomité weer willen herinneren, en opnieuw een gave daarvoor afzonderen.

De directie van de N.R.C.

Belgische vluchtelingen.

De burgemeesters zijn vanwege de regering uitgenodigd aan haar geen verzoeken te richten om vluchtelingen, die niet zelf in onderhoud en huisvesting voorzien, naar vluchtoorden op te zenden, zolang een plaatselijk comité bereid is voor hen te zorgen, zo nodig tegen de gebruikelijke rijksvergoeding.

Menen de burgemeesters toch opzending te moeten aanvragen, dan moeten de gronden daarvoor duidelijk worden opgegeven.

Wij hebben al gemeld, dat de Belgische vluchtelingen, gehuisvest in het vluchtoord Java te Roosendaal, donderdag de Belgische minister Helleputte bij zijn bezoek aldaar, dringend om zijn bemiddeling hebben gevraagd, om te voorkomen, dat zij naar elders overgebracht worden.

Naar de Grondwet meldt, heeft minister Helleputte hun toegezegd dadelijk bij de Nederlandse regering daarvoor stappen te zullen doen.

Verder meldt dit blad, dat aan de oproep, om zich voor vertrek naar Gouda op te geven, de eerste dag slechts 5 personen gehoor hebben gegeven, en dat na 24 uur actieve propaganda dit cijfer niet hoger steeg dan 13. Daarentegen werd een fluks, nog dezelfde avond door de vluchtelingen opgesteld rekest aan de minister, houdende verzoek, om in de Java te mogen blijven, terstond door 300 personen getekend. Dit rekest luidt:

“Excellentie,

Met diep leedwezen hebben wij venomen, dat wij het toevluchtsoord Java moeten verlaten, denkelijk door de bemoeiing van enkele schaamteloze klagers en journalisten, die na zo'n kort bezoek onmogelijk met de ware toestand op de hoogte kunnen zijn.

Uit Dordrecht meldt men ons:

De hier ter stede verzorgde Belgische uitgewekenen hebben zeer zeker niet te klagen. Behalve de villa Noordhove bergt het "arsenaal", een rijksmagazijn aan de Corn. De Withstraat, er ongeveer zeshonderd. Ze hebben er drie grote lokalen, lekker verwarmd, tot hun beschikking. Twee zijn er ingericht als slaap- en gezelschapszaal, het derde bevat de afdelingen voor de huiselijke dienst. Hier wordt gegeten en kunnen de mannen 's avonds hun pijpje roken; hier is de schoenmaker aan het werk om zijn lotgenoten van behoorlijk schoeisel te voorzien, de Belgische barbier bedient hier zijn klanten, tal van naaisters zijn hier bezig ondergoed voor hun landslieden gereed te maken. In de verblijfzalen is al het vrouwvolk druk aan het breien. Een vierde lokaal is voor school ingericht, een kleine tachtig leerlingen ontvangen daar onderwijs.

De mensen zijn allen heel tevreden. Al het mogelijke wordt dan ook gedaan om hun lot draaglijk te maken. Ook met kerstmis zijn ze niet vergeten. Door de goede zorgen van de Belgische consul, de heer Van Oldenborch, waren er twee kerstbomen gereed gemaakt. En gisteravond hebben de kinderen bij de verlichte bomen, waaronder voor ieder een geschenk lag, een kerstliedje en vaderlandse liederen gezongen. De Belgische consul, de gemeentesecretaris en andere genodigden hebben de feestviering bijgewoond.

Belgische vluchtelingen.

Het Belgisch bureau voor vluchtelingen te Rotterdam, Ammanstraat n° 8, heeft gisteren besloten, met de uitdeling van de geschenken uit Amerika die met het kerstmisschip meegestuurd werden, de 30^e dezer te beginnen. Alle Belgische kinderen, zonder onderscheid, kunnen geschenken krijgen. Om onregelmatigheden te voorkomen, wordt aan de moeders vriendelijk verzocht, hun trouwboekje mee te brengen.

Het Belgisch bureau meldt verder, dat personen, voorzien van degelijke Belgische papieren, nog steeds worden ingeschreven voor een kosteloze reis naar Engeland. 's Voormiddags van 10 tot 12 uur, aan zijn bovengemeld adres.

Voor de Belgen.

Het stoomschip Serula, uit Liverpool alhier aangekomen, heeft voor de Belgische ondersteuningscommissie een gift van de ondersteuningscommissie te Montreal meegebracht.

Van het westelijke gevechtsterrein.

Berlijn, 25 december. Uit het grote hoofdkwartier werd hedenochtend gemeld:

In Vlaanderen heerste gisteren over het algemeen genomen rust.

Parijs, 24 december. Het officiële communiqué zegt: De vijand heeft ten noorden van de Leie vrij hevig de toegangen tot de weg naar Ieper, Komen en de weg van Langemark beschoten, maar geen enkele aanval gedaan.