

Maandag 21/09/1914 - ochtendeditie

Geen berichten over België.

Maandag 21/09/1914 - avondeditie

Berlijn, 21 september. Een bewijs van goede verstandhouding tussen Duitse troepen en inwoners van een vijandelijke plaats is het volgende schrijven van de overheid van Florenville (Belgisch Luxemburg) aan de Duitse plaatselijke bevelhebber:

“Florenville, 12 september 1914. Mijnheer de commandant. Voor uw vertrek hebben wij er prijs op gesteld zowel uit onze naam als uit die van de hele bevolking onze grote erkentelijkheid te betuigen voor de bescherming, welke gij ons in deze zo moeilijke dagen verleend hebt, en ook voor de welwillendheid en de beleefdheid, welke gij in de omgang met ieder van ons aan de dag hebt gelegd. Gij hebt ons bijna doen vergeten, dat wij onder vreemd gezag stonden. Wij hopen, dat uw opvolger dezelfde weg zal bewandelen. Onzerzijds verklaren wij u, mijnheer de commandant, dat ook wanneer de gelegenheid daartoe bestond, hier geen vijandelijke daad tegen uw regering en haar troepen zal worden gepleegd.

(Was getekend voor de gemeentesecretaris Jacob en A. Bradfer, de raad voor de burgemeester Simeon, Eug. Bradfer, en Joannes.)

De Belgen.

Aan het Centrum wordt, op zeventien dezer, uit Antwerpen geschreven:

“Met de meeste stelligheid kan ik u verzekeren: Dat er geen Russische troepen in België zijn of geweest zijn; dat er geen vreemde

troepen hebben gestreden naast het leger uit Antwerpen. Wat hier gepresteerd werd tegen de Duitsers, werd door onze Belgische soldaten alleen uitgevoerd.”

Mevrouw Vandervelde, de echtgenote van het Belgische kamerlid, is dezer dagen in New York aangekomen. Ze komt een beroep doen op de steun van het Amerikaanse volk voor de Belgische slachtoffers van de oorlog.